

Ontmoetingen met Jezus

In dit boek worden twintig ontmoetingen met Jezus omschreven en verder uitgediept. Denk aan de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de waterput, de ontmoeting met Maria Magdalena bij het graf of de ontmoeting met Nicodemus midden in de nacht en de belangrijkste... Jezus ontmoeting met jou. Heeft die al plaatsgevonden? Op een simpele, toegankelijke manier worden de ontmoetingen uitgelegd. Ook jongeren kunnen dit gemakkelijk begrijpen. In al deze hoofdstukken zitten krachtige, diepe lessen. Het zet je stil bij jezelf. Wat herken ik van mezelf in deze personen? Jezus' liefde voor Zijn kinderen is de rode draad in dit boek.



Elk hoofdstuk begint met een verwijzing naar de bijbehorende Bijbeltekst. Ik raad je aan om dit Bijbelstuk eerst te lezen voordat je het hoofdstuk gaat lezen. Omdat je op deze manier nog meer begrijpt van wat de auteur bedoelt. Na de tekstverwijzing volgt er een korte intro van wat je in het hoofdstuk kunt verwachten en waar het globaal over gaat. Elk hoofdstuk bestaat uit een stuk of zes bladzijden. Kort, maar krachtig. Elk hoofdstuk laat je nadenken over de diepere betekenissen van Jezus' ontmoetingen toen Hij op aarde was. Ook legt de auteur haarfijn uit, waarom de Heere Jezus soms zulke bijzondere antwoorden gaf.

'Dit boek is echt een **aanwinst** voor je boekenkast'

Dit boek is echt een aanwinst voor je boekenkast. Het is een verrijking om te lezen. Je leert er enorm veel van. En het komt steeds weer terug bij de belangrijkste vragen: Heb jij Jezus al ontmoet? Wie is Jezus voor jou? Is Hij al de belangrijkste in je leven? Al deze mensen, die in dit boek voorkomen, hebben hun hart aan Hem gegeven. Ze deden er alles aan om Hem te ontmoeten. Laat dat ook jouw hoogste doel zijn. ♦